

# 1. Kennismakingsgesprek

*Socratisch Café*

*Twee mensen leren elkaar beter kennen door om beurten een van de vragen uit het volgende menu te beantwoorden.*

1. Wat doe jij met je leven?
2. Welke mensen vind jij het spannendst?
3. Naar wat voor dingen ben je het meest nieuwsgierig?
4. Op welke manier heeft je afkomst je beperkt of gestimuleerd voor je gevoel?
5. Waar heb je je in het verleden tegen afgezet?
6. Met wie zou je verzoend willen raken?
7. In welke mate heb je behoefte aan erkenning van anderen?
8. Voor welke gedachten, mensen of opgaven loop je weg? Met succes?
9. Hoe zijn je angsten veranderd in de loop der jaren?
10. Waarom heb je de vrienden die je hebt en niet andere?
11. Wat zijn de moeilijkste gesprekken die je hebt gevoerd in je leven?
12. Wat ben je te weten gekomen over verschillende vormen van liefde?
13. In welk opzicht zou je verdraagzamer willen worden?
14. Wie zijn je helden?
15. Wat beschouw je als hindernissen in de liefde?
16. Geloof je ergens in?
17. Wat voor humor prefereer je?
18. Vind je tafelmanieren van belang?
19. Zijn er illusies die je koestert?
20. Welke dingen geven je troost?
21. In welk opzicht zou je moediger willen zijn?
22. Wat is het beste en het slechtste moment dat je met je ouders hebt beleefd?
23. Wat is de waarde van werk voor je?
24. Heb je liever een interessant of een gelukkig leven?
25. Welke droom heb je ooit gehad en nooit verwezenlijkt?

*Tijd:* twee tot drie uur

*Aantal deelnemers:* twee

*Literatuur:* Theodore Zeldin, *How conversation can change our lives*, The Harvill Press, London 2000. Stephen Miller, *Conversation. A history of a declining art*. Yale University Press, New Haven 2006.