

Net verschenen bij ISVW uitgevers

[View this email in your browser](#)



Net verschenen:

Pioniers in de praktische filosofie Veerle Pasmans

€ 19,95 | luxe paperback | ISBN: 978-94-91693-25-0

In dit boek komen de pioniers van de praktische filosofie in Nederland en Vlaanderen aan het woord. Ze leggen uit hoe ze de filosofie inzetten om prangende vragen te stellen en concrete adviezen te geven aan privépersonen, organisaties en overheden. Een ding hebben hun verhalen gemeen. Ooit waren ze verwonderd. Ze werden geraakt door de schoonheid van helder denken, gingen filosofie studeren en trokken vervolgens met hun kennis de wereld in. Daar vonden ze een steeds groter publiek.

Interviews met: Tinneke Beeckman, Erik Boers, Hans Bolten, Ton Derksen, Hella van den Elshout, René Gude, Alicja Geshinka, Harm van der Gaag, Jos Kessels, Laurens Knoop, Miriam Van Reijen, Kristof Van Rossem, Eddy Strauven en Rob Wijnberg.

Over de auteur

Veerle Pasmans studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze specialiseerde zich in mensenrechten en werkte bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Inmiddels is ze directeur van het Justitiehuis in Antwerpen. Eerder richtte ze het Adagio Studiecentrum op, dat filosofische teksten maakt over maatschappelijk relevante onderwerpen.

Boekpresentaties:

Op zaterdag 22 februari om 15.00 uur wordt het boek, in bijzijn van de meeste geïnterviewden, ten doop gehouden op de [Internationale School voor Wijsbegeerte](#). U bent van harte welkom. Locatie: Dodeweg 8, 38 32 Leusden. Graag aanmelden via reserveringen@isvw.nl

Op zondag 23 februari om 15.00 uur wordt het boek gepresenteerd in het Antwerpse filosofiehuis *Het zoekend hert*. Sprekers zijn filosofen Erno Eskens, Ida Jongmsa, en Tinneke Beeckman. Locatie Koninklijkelaan 43, B-2600 Berchem – Antwerpen. Reserveren: hetzoekendhert@gmail.com.

Noot voor de pers

Voor persexemplaren of interviews met de auteurs:

info@isvw.nl of tel. 033-4650700

