



Spreken als vriend

‘Spreken als vriend’ is een bijzondere manier om een kwestie te presenteren. We zijn gewend om van een afstand ‘over’ een kwestie te spreken. Maar vrienden houden er niet van om tegenover anderen afstandelijk over een vriend te spreken. Liever beschrijven ze hem, karakteriseren hem, ‘zetten hem neer’ of spreken namens hem. Zo zijn er ook kwesties die beter tot hun recht komen als ze getoond worden door een vriend.

Als je als vriend over een bepaalde kwestie spreekt, is alles wat je zegt gebaseerd op welwillendheid. Je spreekt vanuit betrokkenheid, niet vanuit afstandelijkheid. Het is duidelijk dat je de kwestie, de personen of de zaak waar het om gaat, niet laat vallen. Integendeel, je komt er juist voor op. Dat betekent niet dat je een blad voor de mond neemt. Je zegt juist openhartig wat er gezegd moet worden. En je spreekt met kennis van zaken, je kent de feiten en de achtergronden. Vrienden kunnen elkaar de waarheid zeggen, dus je bent realistisch en vrijmoedig. Maar je spreekt niet alleen vanuit je hoofd, ook en vooral vanuit je hart.

Aandachtspunten

- Kies een actuele kwestie
- Ga na: hoe spreek je als vriend namens de kwestie? Hoe spreek je vanuit je hoofd over de kwestie? En hoe vanuit je hart?
- Ga ook na: wat is de ‘maat’ van de kwestie? Wanneer zouden we overdrijven? En wanneer zouden we eraan voorbijgaan? Hoe doe je je vriend recht?
- Welke ‘vriendschap’ heeft deze kwestie nodig? Hoeveel vriendschap kan ze verdragen?
- Hoe ziet de kwestie eruit als je haar onwelgezind bent?
- Hoe is zij verbonden met andere kwesties, andere mensen, andere betekenissen? Wat laat die verbondenheid zien?

Literatuur

Aristoteles, *Ethica*. Hoofdstuk 8, Vriendschap, en hoofdstuk 9, Vrienden. Historische Uitgeverij, Groningen, 1999. Sandor Marai, *Gloed*. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2000. Montaigne, *Essays*, Over vriendschap. Boek I, 28, p. 224-239. Boom, Amsterdam 2004.